

*Στώμεν καλῶς στῶμεν μετὰ φόβου πρόσχωμεν!*

Οἱ ὑποφαινόμενοι, μέλη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐθνικῆς Σύναξεως κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν πού απειχειρίσθημεν μὲ τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τῶν ἱεραρχῶν μας, οἱ οποίοι ἔχουν ἐγκρίνει τὰς ἀποφάσεις τῆς ψευδοῦς συνόδου τῆς Κρήτης, θέλοντας νὰ ἀγωνιζόμαστε τὸν καλὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν υπεράσπισιν τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ νὰ φυλαγόμαστε ἀπὸ τὸν κίνδυνον τῆς διολίσθησεως εἰς ἕναν σχισματικὸν τρόπον σκέψεως καὶ μίαν σχισματικὴν στάσιν, ὁμολογοῦμεν τὰ ἑξῆς:

1. Εἴμαστε καὶ παραμένομεν μέλη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν προγόνων μας, ἡ δικιά μας Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν ἀπογόνων μας. Ὁ στόχος τοῦ ἀγῶνος μας εἶναι νὰ ἀποστασιοποιηθῶμεν ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ εὐαισθητοποιήσωμεν τὸ πλήρωμα τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέσιν μὲ τὸν κίνδυνον τῆς διεισδύσεως αὐτῆς τῆς αἵρεσεως εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν. Θέλουμε νὰ δημιουργήσωμεν κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον μίαν ἀντίδρασιν πού νὰ ὀδηγήσῃ τὴν ἱεραρχίαν εἰς τὴν καταδίκην τῆς συνόδου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία καθιέρωσεν τὸν Οἰκουμενισμόν ὡς θεσμόν εἰς πανορθόδοξον ἐπίπεδον. Θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ξεκινήσουν οὕτως αἱ διαδικασίαι διὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἀπὸ ὅλας τὰς τοπικάς, ἐθνικάς, περιφερειακάς καὶ διεθνεῖς οἰκουμενιστικὰς ὀργανώσεις.
2. 1. Ἀποφεύγωμεν νὰ θεωρήσωμεν αἰρετικά ὅσα μέλη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν ἀκόμη κοινωνίαν μὲ οἰκουμενιστὰς ἱεράρχας. Κάνωμεν τὴν

ἀναγκαίαν διάκρισιν μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔχουν μίαν ἐμφανῆ αἰρετικὴν σκέψιν, διαμεμφομένην κατὰ τὰς δεκαετίας τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας καὶ ἐκφραζομένη μετὰ τὴν ἀνεπιφύλακτον ἀποδοχὴν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς συνόδου τῆς Κρήτης - εἰς ἐπίπεδον ἀποφάσεων, εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἱεραρχῶν, καὶ ὑπὸ τῆ μορφῇ τῆς υἰοθετήσεως τῆς ἀποφάσεώς τους, εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν μετὰ οἰκουμενιστικὴν νοοτροπίαν - καὶ ἐκείνων ποὺ εὐρίσκονται εἰς κοινωνίαν μετὰ αὐτοὺς, διὰ λόγους ἀσχέτους μετὰ τὴν δέσμευσιν εἰς τὰς οἰκουμενιστικὰς ἀξίας. Στους πρώτους ἀνήκουν οἱ οἰκουμενισταὶ ἱεράρχαι καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ ποὺ υἰοθέτησαν τὰς ἀποφάσεις τῶν ἱεραρχῶν τούτων. Στους δευτέρους εἶναι οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποὺ εὐρίσκονται εἰς κοινωνίαν μετὰ τοὺς πρώτους διὰ λόγους φόβου, ἀγνοίας, ἢ ἐλλείψεως σωστῆς πληροφορήσεως, ἢ ἀδυναμίας κατανοήσεως τῆς σημασίας τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἔχουν παρθεῖ εἰς τὴν Κρήτην κ.α. Τους πρώτους ὀφείλωμεν νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσομεν ὡς καταδικαστέους αἰρετικούς, ποὺ δὲν ἔχουν ὅμως καταδικασθεῖ ἀκόμη ἀπὸ μίαν Οἰκουμενικὴν ἢ Πανορθόδοξον Σύνοδον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τους προτρέπωμεν εἰς μετάνοιαν, ἐγκατάλειψιν καὶ καταδίκην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Τους εὐρισκομένους ἔτι σὲ κοινωνία μαζί τοὺς τοὺς συμβουλεύωμεν νὰ ἐνημερώνονται σωστὰ σχετικὰ μετὰ τὴν ψευδῆ σύνοδον τῆς Κρήτης. Ἐπιβάλλεται διεξοδικὴ σκέψις ἀναφορικὰ μετὰ τὰς ἐπιπτώσεις τῆς αἰρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν σωτηρίαν μας καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ ταῦτα ἐν πλήρη ἐλευθερίᾳ τῆς συνειδήσεώς των, νὰ διακόψουν τὴν

κοινωνίαν μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴν αἵρεσιν καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ τὴν κηρύττουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας. Γνωρίζουν καλῶς ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁμοφώνως ἀποφαίνονται ὅτι τόσον οἱ αἰρετικοὶ ὅσον καὶ οἱ εὐρισκόμενοι εἰς κοινωνίαν μαζί τοὺς εἶναι ἀμφότεροι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, ἡ δὲ κοινωνία τῆς αἰρέσεως, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀφορμῆς τῆς δημιουργίας τῆς, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς πτώσεως καὶ τῆς διαμορφώσεως τοῦ αἰρετικοῦ φρονήματος καὶ τοῦ αἰρετικοῦ πράττειν.

3. Δὲν ἀσπαζόμεθα τὴν ἰδέαν ὅτι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμον εἶναι οἰκουμενισταὶ καὶ ὅτι δὲ θὰ ὑπάρχουν πλέον πουθενὰ Ὁρθόδοξοι ἱεράρχαι ἢ ὅτι ὅλες οἱ Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίαι εἶναι οἰκουμενιστικές. Αναγνωρίζομεν καὶ σεβόμεθα τὸν ἀγῶνα τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν αἱ ὁποῖαι ἔχουν βάλει τέλος εἰς τὴν συμμετοχὴν τῶν στὴν οἰκουμενιστικὴν κίνησιν καὶ ἠρνήθησαν νὰ λάβουν μέρος εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, καθὼς καὶ εἰς τὴν ὁμολογίαν τῶν ἱεραρχῶν οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται ἀνοιχτὰ εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν καὶ εἰς τὰς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν εἰς τὴν Κρήτην. Παρακαλοῦμεν τὸν Πανάγαθον Θεὸν νὰ τοὺς ἐνισχύσῃ, ὥστε νὰ συνέλθουν εἰς μίαν Ὁρθόδοξον Σύνοδον ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου νὰ καταδικάσουν τὸν Οἰκουμενισμόν, τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης καί, κατ' ὄνομα, ἐκείνους ποὺ τὰ ὑπερασπίζονται.
4. Συμφωνοῦμεν ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου τὸ 1924 ἦτο μία οἰκουμενιστικὴ πράξις, ἡ ὁποία ἔσπασεν τὴν λειτουργικὴν ἐνότητα τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ὁρθοδόξων. Πιστεύομε ὅτι μία ἐπιστροφή στὸ πατερικὸν ἡμερολόγιον θὰ ἦτο ἐφικτὴ μόνον μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἡ μίας πανορθόδοξου ἢ οἰκουμενικῆς συνόδου μὲ αὐθεντία διὰ

ὄλους τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανοὺς τοῦ κόσμου. Πιστεύομε ὅτι ἡ μονομερής, προσωπική ἢ ὁμαδική ἐπιστροφή εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιο θὰ δημιουργοῦσε αὐτὴν τὴν στιγμὴν τὴν ἰδίαν διαίρεσιν τὴν ὁποίαν ἔχει δημιουργήσει ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἔναν αἰῶνα πρῖν.

5. Στην λειτουργικὴν ζωὴν προτρέπομεν νὰ γίνεταί ἡ χρῆσις τῶν ἡμερολογίων τῶν ἐκδοθέντων ὑπὸ τὰς Ἐπισκοπὰς τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας. Σχετικῶς με τὰς καταλύσεις ψαριοῦ κατὰ τὴν περίοδον τῶν νηστειῶν προτρέπομεν ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν πάγια ἀκρίβειαν τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς ἐκπτώσεις νὰ συμβουλεύονται τοὺς πνευματικοὺς ποὺ τὰς παλαιὰς τυπικὰς διατάξεις.
6. Δηλώνομεν ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τῶν οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν σὲ καμμίαν περίπτωσιν δὲν ἀναστέλλει τὴν κανονικὴν νομοθεσίαν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ κανονικὴ νομοθεσία συνεχίζει νὰ εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ ὄλους, εἰς τὴν μακροαίωνη ὀρθὴ ἐρμηνεία τῆς, ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ὄχι ἀπὸ κάθε πιστό ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ αὐθαίρετα. Αποστασιοποιούμεθα ἀπὸ ὅποιανδήποτε ἀπόκλισιν εἰς τὴν θεολογικὴν σκέψιν καὶ ἔκφρασιν ἢ συμπεριφορὰν, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἐμφανισθῇ μετὰ τὴν πρόφασιν τῆς καταπολεμήσεως τῆς αἵρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἰς τὸ πλαίσιο αὐτὸ τοὺς καλοῦμεν ὄλους ὅσοι ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυνον νὰ ὑιοθετήσουν ἕναν μετρημένον θεολογικὸν τρόπον ἔκφρασης ἐν πνεύματι εἰρήνης. Τοιοῦτοτρόπως θὰ ἐνθαρρύνουν εἰδικὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ προετοιμάζονται νὰ διακόψουν τὴν κοινωνίαν μετὰ τὴν αἵρεσιν καὶ τοὺς πρωτεργάτας τῆς. Ἡ στάσις ἀνεκτικότητος καὶ ἀγάπης θὰ βοηθήσει καὶ ὅσους δὲν ἔχουν πάρει

ἀκόμα μίαν στάσιν ἀπέναντι στὸν Οἰκουμενισμόν, οἱ ὅποιοι θὰ δυνηθοῦν εὐκολώτερα νὰ προσχωρήσουν στὸν ἀγῶνα μᾶς κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

7. Σεβόμεθα τὰς ἀρχὰς ποὺ καθορίζουν τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αἱ ὅποια διατυπώθησαν στὴν Απόφαση τῆς Συνάξεως τοῦ Μποτοσάνι (Botosani) ἀπὸ τὰς 18 Ἰουνίου 2017 καὶ τὰς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν κατὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Μπεϊοῦς (Beius) εἰς τὰς 12 Σεπτεμβρίου 2017. Σεβόμεθα καὶ ὑποστηρίζομεν τοὺς ἱερεῖς ποὺ εἶχαν καθαιρεθεῖ ἀντικανονικὰ λόγῳ τῆς ὀρθόδοξης τους ὁμολογίας πίστεως καὶ συνεχίζομεν τὴν διακοπὴν μνημοσύνου ὧσπου ἡ ἱεραρχία νὰ ἀνακαλέσει τὰς θέσεις τῆς, νὰ καταδικάσει τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης καὶ νὰ λάβει μέτρα γιὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπὸ ὅλας τὰς οἰκουμενιστικὰς ὀργανώσεις. Μετέχομεν μόνον εἰς τὰς νομίμως ὀργανωμένας συνεδριάσεις καὶ συνάξεις, αἱ ὅποια τυγχάνουν εὐρείας συναινέσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Ὁρθοδόξου Συνάξεως συμφώνως μὲ τὴν σκοπιμότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς συγκλήσεώς των. Ἡ συναίνεσις θὰ ἐκφράζεται ἐν πνεύματι εἰρήνης καὶ συνεργασίας διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐργασίαν μᾶς διὰ τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του.
8. Θεωροῦμεν ἰδιαίτερος σημαντικὴν τὴν συνέχισιν τῆς ἐνημερώσεως τῶν κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας σχετικῶς μὲ τὴν βαρύτητα τῶν κειμένων τῆς συνόδου τῆς Κρήτης μὲ διαφόρους τρόπους: ἄρθρα, ὁμιλίαι, βιβλία, φυλλάδια, συνέδρια, δημόσιαι ἢ ἰδιωτικὲς συζητήσεις κ.λπ. Εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα, εἴμαστε ἀνοιχτοὶ γιὰ ἕναν εἰλικρινῆ διάλογον μὲ τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἀρχὰς εἰς σχέσιν μὲ ὅσα διαδραματίστηκαν εἰς

τὴν Κρήτην, προκειμένου νὰ βρεθεῖ μία λύσις εἰς τὴν τρέχουσαν κρίσιν.

9. Ἐπιβεβαιώμεν τὴν ἐτοιμότητάν μᾶς νὰ συμμετάσχομεν εἰς διαφόρους δραστηριότητας εἰς ἔθνικὸν ἢ διορθόδοξον ἐπίπεδον, μὲ στόχον τὴν διαμόρφωσιν κοινῆς στάσεως τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ πιστῶν. Τοῦτο ἐν ὄψει τῆς συγκλίσεως μιᾶς Πανορθόδοξου ἢ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ θὰ καταδικάσῃ τὸν Οἰκουμενισμόν, τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης καὶ ὀνομαστικὰ ἐκείνους ποὺ τὰ ὑποστηρίζουν.
10. Συνιστῶμεν εἰς ὅλους τοὺς κληρικούς καὶ τοὺς πιστούς, οἱ ὅποιοι διέκοψαν τὸ μνημόσυνον, νὰ ἀφιερωθοῦν εἰς τὴν λειτουργικὴν καὶ προσευχητικὴν ζωὴν. Οἱ θεωρητικοὶ θεολογικοὶ προβληματισμοὶ καὶ συζητήσεις ἐνέχουν τὸν κίνδυνον νὰ προκαλέσουν διαίρεσιν μεταξὺ ἐκείνων οἱ ὅποιοι ξεκίνησαν νὰ βαδίζουν εἰς μίαν κοινήν ὁδὸν μὲ κοινόν στόχον. Εἶναι ὠφελιμώτερα ἢ ἐκπλήρωσις τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, μέσῳ τῶν ὁποίων ἀποκτώμεν τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν σχισματικαὶ ἢ αἰρετικαὶ ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν πατερικὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος. Τονίζομεν τὴν ἀνάγκην διὰ ἐνότητα, ἀδελφοσύνην καὶ συνοχὴν εἰς τὴν ὁμολογίαν ἐκείνων ποὺ διέκοψαν τὸ μνημόσυνον, ὥστε τὸ παράδειγμά μας νὰ εἶναι ἄξιον μιμήσεως διὰ ὅλους ὅσοι θα ἤθελον νὰ ἀναλάβουν δράσιν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
11. Τα κριτήρια αὐτά θὰ προταθοῦν γιὰ δημοσίαν συζήτησιν καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ ὑποβληθοῦν πρὸς ἀνάλυσιν εἰς τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ὀρθοδόξου Συνάξεως εἰς τὴν ἐπομένην νομίμως προγραμματισθεῖσα τριμηνιαῖα συνεδρίασιν τῆς. Εἰς αὐτὴν τὰ ἐν λόγω κριτήρια δύνανται νὰ τροποποιηθοῦν ἢ νὰ συμπληρωθοῦν.

Τοιουτοτρόπως, με τήν ἀπαραίτητον συμφωνίαν τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς Συνάξεως, θὰ μετατραποῦν εἰς μίαν ἀπόφασιν, ἀπέναντι εἰς τήν ὁποίαν ὁ πιστός λαός θὰ δυνηθεῖ νὰ ἐκφράσει τήν συγκατάθεσιν τοῦ. Τοῦτο θὰ γίνῃ εἰς τὸ πλαίσιον μιᾶς νομίμως ὀργανωμένης συνάξεως, με τήν συμμετοχὴν κληρικῶν καὶ πιστῶν, πού ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυον τῶν οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βοηθήσῃ!

Ἱερομ. Γκριγκόριε Σάντα (Grigorie Sanda)

Σταυροφόρος - Οἰκονόμος π. Ἰωάννης

Ούνγκουρεάνου (Ioan Ungureanu)

Π. Κοσμίν Φλορίν Τρίπων (Florin Tripon)

Π. Κλαούντιου Μπούζα (Claudiu Buză)

Μοναχός Κυριάκ Τσιόϊ (Chiriac Cioi)

Θεολόγος Μιχαῖ-Σίλβιου Κυρίλα (Mihai-Silviu Chirilă)